

Barnomsorgens utveckling har under de senaste tio åren varit så stark att det blivit nästan omöjligt att få en överblick över verksamhet, forskning, utbildning, framtid osv.

I den här serien som består av tre böcker beskriver forskare, politiker, representanter för myndigheter, kommuner, utbildningar m m vad som händer inom deras respektive områden: kvaliteten och pedagogiken i förskolan, föräldrars delaktighet, barn och språk, lekens betydelse, de fackliga organisationernas syn på morgondagens barnomsorg, personalfrågor . . .

Böckerna är tänkta att användas i bl a fortbildning i studiecirkel på barnstugorna, vid konferenser och fackliga kurser. De är också avsedda att läsas av politiker, föräldrar och andra som intresserar sig för barnomsorgsfrågor.



## Testiklarnas herravälde

Av Hjärdis Levin (Natur och Kultur 1989, ca 200 kronor).

Den här boken kom ut i sin första upplaga 1986 och väckte en del rabalder genom sin titel och innehållet. Författaren ifrågasätter den sexuella frigörelsen som hon menar inte medfört så mycket positivt, åtminstone inte för kvinnorna.

Boken är en analys av två hundra års sexualmoral och debatt där den ideologiska striden till stor del drivits mellan feminister och sexualliberaler. Upplaga nr två är kompletterad med en efterskrift där historikern Hjärdis Levin kommenterar den debatt som boken gav upphov till när den först kom ut.

## Far och dotter

Av Nicky Marone (Bonniers 1989).

Pappan är den första mannen i en flickas liv och det har större betydelse än de flesta pappor är medvetna om. Forskning har visat att pappor kan hjälpa sina döttrar att inte automatiskt falla in i en traditionellt kvinnlig roll genom att stärka deras självförtroende och uppmuntra till utmaningar.

Mannens attityd och beteende gentemot sin hustru lär dottern vad som uppskattas och inte. Skämt som t ex förlöjligar kvinnor visar för dottern att kvinnor är mindre värda. Och omvänt; ett jämlikt och demokratiskt förhållande mellan man och hustru ger dottern budskapet att kvinnor är dugliga och ansvariga för sina handlingar, vilket i sin tur skapar god självkänsla och självständighet.

Författarinnan ger papporna många konkreta råd: retas aldrig, tjata och kritisera aldrig, älska din dotter villkorslöst, delta i hemarbetet, knacka alltid på hennes dörr, granska din egen kvinnosyn . . .