

SÖDERORTSPOET:

DEBUT I DET VARDAGSENKLA

Det är oftast våra dagliga enkla problem som ger oss de stora bekymren. Det som pressar oss och stressar oss och gör tillvaron svår att leva i — för att inte säga överleva. En rad kvinnliga lyriker har under senare år belyst just dessa situationer i sina dikter och i många fall gett oss en fördjupad syn på dessa ting.

I dagarna har en ny "vardagsnära" kvinnlig lyriker debuterat. Skrivit dikter har hon gjort i tio år, men på bokhandelsdisken har hon kommit först i år. Hjärdis Levin heter denna debutant som kallat sin första samling "Blå safir". Hon bor i Hammarbyhöjden och hinner också med att vara halvtidsanställd kontorist på ett bilbolag i stan.

Hennes diktning är inte något



Hjärdis Levin

skrik som får oss att vakna upp. Snarare bäddar hon in läsaren i mjuk bomull när hon smeksamt skriver om de vardagsnära tingen. Mjukheten ger också en del vemod och kan stämna till lugnare eftertankar.

Hjärdis Levin skriver gärna om de olika glädjeämnen livet kan ge och ofta tonar det hela ut i en lugn optimism. Det är samtidigt en myckse kvinnlig diktning hon presenterar om man nu törs uttrycka sig så utan att bli ansedd som könsdiskriminerare. Kärleken och vårt beroende av den eller de vi älskar är också viktiga beståndsdelar i Hjärdis Levins diktning.

Hjärdis Levin har redan i denna debutsamling fångat ett tonläge som både sticker i läsaren och samtidigt smeksamt lägger balsam på såret. Humorn porlar också fram i och kanske också mellan raderna.

Allt kan naturligt nog inte berömmas. Ibland kanske man tycker att enkelheten är för "genomlysande". Ändå vill man gärna att Hjärdis Levin fortsätter i de spår hon börjat. Vi behöver också lyrik för det vardagsnära. Ett exempel på detta kan hämtas ur den samling "Tvärsnitt" där 27 författare i Svenska Författarklubben finns med och där Hjärdis Levin har detta bidrag:

Idag vill jag inte träffa dig.
Jag känner mig alltför ful.
Och elak!
Bara när jag är snäll
får du se mig,
aldrig när jag har en ful
blick i mina ögon.
Du får aldrig höra mig
när jag har onda stickande
ord på läpparna.
I dag är jag ilsken.
Vrålilsken!

Jag sitter inne i det grå i dag.
Inte inne i det mjuka blå,
som jag brukar,
och som jag själv älskar att
vara i.

I dag sitter jag inne i det grå,
och jag stannar i det grå i dag.
I morgon kommer jag ut
och ler
och kallar dig åter — min
älskling —

Ingemar Henriksson

BLA SAFIR: Förenade Författares Förlag, Plåtslagarvägen 12, Bromma, tel. 26 93 29. Postgiro 40 09 66. Kr 9:—.