

LYRISK LÄRARINNA I FRUÄNGEN LÄSER DIKTER I RADIO

Ingrid Werle bördig från Kalmar är en mångsidig Fruängs-bo med lyrkläslning som förnämsta intresse. Hennes intresse för dramatik och scenisk framställning väcktes redan i skolåldern, då hon vid Kalmar flickskola medverkade i skådespel och glädde sin omgivning med uppläsningar.

Hennes intresse höll i sig och efter danslektioner och vidare studier spelade hon studentteater vid dåvarande Stockholms Högskola med Åke Edin och Per Edström åren 52-55. Vidare har hon genomgått Witzanskys teaterskola och Borgarskolans Dramatiska linje. Så småningom fick hon också kontakt med Åke Nygren som gav henne lektioner i talteknik. Det var på hans anmodan hon sökte sig till Sveriges Radio och fick chansen att dels läsa dagens dikt, dels göra egna program. Några ex. på program som Ingrid Werle framfört i radio är "För min längtans skull", dikter av Maria Wine. "När havet är så djupt", dikter av Elsa Grave. Dikter av Edit Södergren. Hon har även medverkat i ett program tillsammans med andra uppläsare. "Hörsamling" med musik

av f. d. maken Lars Johan Werle. I Nattstudion har Ingrid Werle läst indisk kärlekslyrik till ackompanjering av indisk musik.

Sin dagliga gärning har emellertid Ingrid Werle som lärarinna i Fruängens skola där hon dels undervisar tredjeklassare med läs- o. skrivsvårigheter, dels arbetar som testare. Hennes utbildning i barnpsykologi och läkepedagogik har utökat möjligheterna till undervisning på detta område.

I Fruängen förekommer en klass i grundskolan som är sällsynt i det övriga Stockholm, nämligen 9 e, vilken linje har skapande dramatik på sitt program. Två elever från denna linje i Fruängen klarade 1965 inträdesproven vid Malmö stadsteater! Detta kan väl anses som en elege åt undervisningen i Fruängen.

Ingrid Werle har användning för sin välläsningsförmåga då hon lär eleverna i 9 e talteknik och välläsning, även några timmars vikariat i skapande dramatik hinner hon med.

Fru Werle har flera strängar på sin lyra. Även sångstudier har hon idkat. Dels för Solweig Grippe, dels på borgarskolan.

I Fruängen har fru Werle vid ett flertal tillfällen medverkat med uppläsning i samband med vårkonsserter. Även församlingshemmet i Fruängen har fått höra henne recitera.

Ingrid Werle trivs bra med tillvaron i Fruängen och känner sig än mer tillfreds sedan tunnelbanan kom till och hon på ett snabbt och lättvindigt sätt kan komma till konserter och teatrar.

Förortslivet med bibliotek, apotek och trevliga affärer med goda förbindelser med centrum tycker Ingrid Werle är en god kombination. Att tala om att förortslivet



INGRID WERLE i Fruängen har många strängar på sin lyra. Hon är verksam som lärarinna i Fruängens skola, men hinner också med att läsa lyrik. I radio har vi fått höra henne i olika sammanhang bl.a. brukar hon läsa "dagens dikt".