

Syskonen Osmond uppträdde för mormonerna i Gubbängen

The Osmonds, de sjungande syskonen, välkända från Andy Williams show i TV reser runt och uppträder på restauranger och tivolis över hela världen. De är trimmade världsartister och vana att stå i strålkastarljuset. De är vana vid framgång och uppmärksamhet, vart de än kommer. Men

det finns en del av deras liv som inte restaurang- och tivoli publiken vet så mycket om. The Osmonds



ANITA EDSTRÖM från Hagsåtra tolkade Wayne Osmond vid The Osmonds framträdande i mormonernas kapell i Gubbängen.

är mormoner. Alltså medlemmar av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Och som sådana sätter de sin tro på Gud och sin kyrka framför allting annat.

I Stockholm finns ett tusental Sista Dagars Heliga och i deras kapell i Gubbängen hade familjen Osmond ett eget program.

Det var ett program helt annorlunda än det som de senare på dagen skulle hålla på Berns. Det var ett program där de talade och sjöng i kraft av sin tro.

Syskonen Osmond åtföljs på alla sina resor av sina föräldrar. Ett godmodigt par, utstrålade trygghet och kärlek till sina barn. Pappa Osmond berättade om hur familjen kom in i showbusiness. Mamma Olyve Osmond höll ett tal och de fem äldsta bröderna sjöng två mormonhymner. Lilla Marie mådde inte riktigt bra, men log tappert. De två äldsta bröderna Alan och Wayne lämnade sina vittnesbörd d.v.s. att de enligt de sista dagarnas heligas sed offentligt talade om vad Gud och kyrkan betyder för dem.

Det var inom kyrkan som bröderna Osmond gjorde sina första framsteg som sångare. Det var inom kyrkan som de fick tillfälle att utveckla sina talanger och framträda inför publik. Mormonismen lär, att människan har fått sina talanger som en gåva från Gud, och att hon därför skall utveckla och förvalta dem på bästa sätt.

Mrs. Osmond en mörk, kraftig kvinna med en lugn och moderlig skönhet, höll ett långt tal om sin övertygelse:

— Jag har ett starkt vittnesbörd om att Gud lever. Många år av studier, bön och undervisning har klargjort detta för mig.

Efter föräldrarnas tal sjöng de äldsta bröderna en mormonsång Älskat hem. Därefter var det äldste brodern Alans tur att gå fram till talarstolen.

— Jag är tacksam för kyrkan och för det vittnesbörd jag har. Min plats är där kyrkan finns. Om du någonsin är osäker, så gå till din fader i himmelen. Jag vet, att han hör våra böner. Jag har gått till honom många gånger och jag har fått svar.

Där bröts Alans röst av tårar och han avslutade med att tala om sin tacksamhet till sina föräldrar och de två bröder som missionerar för kyrkan bland de döva i Canada.

Osmondbröder nr 2, Wayne kom upp i talarstolen med sitt allra charmigaste showsmile och man väntade sig nästan ett uppträdande i den stilen. Men så helt annorlunda:

— Om du vill ha hälsa, lev efter visdomsordet. (Mormonkyrkans levnadsregler för god hälsa.) Om du vill ha framgång, betala ditt tionde. Om du vill ha trygghet, sök bland de eviga tingen. Om du vill ha kärlek så var osjälvisk. Om du vill ha evigt liv, så är detta liv tiden att förbereda dig för nästa.

Alla familjemedlemmarna talade om sin kärlek till varandra och Reid H. Johansson, president för Jesu Kristi Kyrka i Sverige visade på familjen Osmond som ett exempel på människor, som trots världslig framgång ändå anser, att deras religiösa tro är det viktigaste i deras liv.

Efter programmets slut blev det tillfälle för mötesdeltagarna att hälsa på familjen Osmond, och detta tillfälle utnyttjades flitigt särskilt av de yngre som passade på att få autografer. Syskonen Osmond charmade alla med sina stora leenden, och deras glädje över att befinna sig bland trosfränder var inte att ta miste på.